

İÇİNDE CESETLERİN YÜZDÜĞÜ (!)

KUTSAL GANJ NEHRİ GEZİ REHBERİ

F. ÜNAL TOKTAŞ
KASIM-2016
unaltoktas.com

Dünya’ da en çok merak edilen nehirlerden birisi Hindistan’ ın meşhur Ganj Nehri’ dir. Bu nehir yaklaşık 2700 km uzunluğunda olup, Asya kıtasının en uzun ve en geniş nehirlerinden birisidir. Himalaya dağlarının yüksek kodlarındaki, başlıca iki önemli nehir olan Bhagirathi ve Alakmanda akarsularının birleşmesinden doğar. Daha sonra denize dökülene kadar, öteki bir kısım nehirlerle birleşir ve sonunda Bengal körfezine dökülür. Ganj nehrinin geçtiği alan, Hindistan’ ın başlıca endüstri bölgeleridir. Bu sebeple de endüstriyel kirlenmeye çok açıktır.

Ganj nehri , Hindu’ lar tarafından kutsal kabul edilir. Bu nehri, Tanrıça Ganga’ nın kişileştirilmiş bir formu olarak kabul ederler ve bu nehre taparlar. Ölülerini şafak vakti, bu nehrin kıyılarında yakarlar ve küllerini nehre atarlar. Bu nehrin geçtiği her şehirde, ölü yakma yerleri ve yakınlarında da Hindu tapınakları bulunur. Bu tapınaklara yabancıların girmesi yasaktır.

Hinduların dinsel inancına göre, bu nehir çok temizdir ve asla kirlenemez. Ama biz batılılara göre ise bu nehir Dünya’ nın en pis ve mikroplu bir nehridir. Nehrin rengi koyu gri ve hatta kahverengine çalan bir renktedir. Nasıl pis ve mikroplu olmasın ki, hamile bayanlarla çocukların cesetleri, dinsel inanca göre yakılmaz, bu cesetlere kalın halatlarla büyük taşlar ağırlık olarak bağlanır ve Ganj nehrine atılır. Düşünebiliyor musunuz, bu nehir aynı zamanda bir ceset nehridir. Eğer ve tabii olarak zamanla bu ağırlıklar yerinden ayrılırsa, bu cesetler suyun üzerine çıkar ve suyun üzerinde gezmeye başlarlar. Bunlara dokunmak ve müdahale etmek veya kıyıya çekmek kesinlikle yasak ve günahdır. Ayrıca, bu nehre geçtikleri şehirlerin lağımları ve fabrikaların zararlı ve zehirleyici atıkları da atılır.

Bütün bu gözlemlerimi, 2005 yılının Mart ayında bu ülkeye yapmış olduğum gezide yaptım. Bu gezide bu nehri görmemek olmazdı. Bunun için bir gece önce Hindistan’ ın en kutsal şehirlerinden birisi olan Varanasi şehrinde konakladık. Ertesi sabah , güneş doğmadan çok önce, saat 04,00 gibi uyandık ve gece karanlığında Ganj nehri kıyısına doğru yürümeye başladık. Çünkü güneş

doğmadan önce bu nehirde olmak gerekiyordu. Esasen bulunduğumuz zaman da bunların kutsal bir ayı olarak kabul edilen bir aydı. Eski çağlarda, bütün yollar Roma' ya çıkar gibi, burada da bütün yollar tıklım tıklım dolu olarak Ganj nehri kenarlarına çıkıyordu. Nehre yaklaştıkça insan seli arttıkça arttı. Bu topluluk, kendilerine özgü bağırışlarla ve çalgı sesleriyle güneşin doğuşuna yetişebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Nihayet karşımıza Ganj nehri çıktı. Nehir, sanki nehir değil bir deniz gibiydi, eni , karşı sahildeki kumulla birlikte yaklaşık 1 km kadar vardı. Nehrin kıyısında bizi bekleyen kürekli tekneye zaman kaybetmeden binip, nehre açıldık ve güneşin doğmasını ve de birazdan karşılaştığımız rezillikleri görmeyi bekledik. Bir müddet sonra, bizim gruptaki bir bayanın çığlık atması üzerine işaret ettiği tarafa baktık. Ne görelim? , muhtemelen hamile olduğu için cesedi yakılmamış bir bayanın su üzerinde yüzen cesedini gördük. Ceset su üzerinde salına salına geziniyordu. Karnı yarılmış ve bağırsakları da dışarıya çıkmıştı. Bu manzara üzerine, gruptaki bazı insanlar öğürmeye başladılar. Bir müddet sonra ise, su üstünde yüzen küçük bir çocuk cesedi gördük. Zaman zaman bunların üzerlerine, nehir üzerinde uçan kuşlar tüneyip kendilerine ziyafet çekiyorlardı. Bütün bu durumlar, Hindu' lar normal karşılamakta ve kutsal olarak kabul etmektedirler.

Eğer böyle bir kayıkla, bu nehirde geziyorsanız, kayık küreğinin suya çarpması sonucu sıçrayan bir su yüzünüze ve özellikle ağzınıza gelirse, çok ciddi bir şekilde hastalanabilirsiniz. Bu bakımdan böyle gezilerde, ağzınızı bir solunum maskesi veya yüzünüzü ise bir yüz siperi ile korumanızı şiddetle tavsiye ederim. Tabi hiçbir şekilde elinizi bu nehre sokmamanız gerekir. Eğer maazallah bu nehre düşerseniz, ciddi bir hayati tehlike ile karşılaşabilirsiniz.

Bu nehrin pisliğine karşı, Hintli' ler bağışıklık kazanmışlardır. Bu bağışıklığın tıbben incelenmesinde büyük yarar vardır (!). Bu pisliğe aldırmadan bu nehre girerler ve yıkanır. Suyunu şifa niyetine içerler. Eğer bu işi şafak vakti yaparlarsa, daha çok sevap kazanırlar. Burada ayrıca elbiselerini ve özellikle ölen kişilerin elbiselerini yıkarlar. İnançlarına göre, kutsal günlerde bu nehre girmek, günahlarının affedilmesini ve tövbelerinin kabul edilmesini sağlar. Bu nedenle, özellikle güneş doğarken, suya girip dua eden bir çok kişi görülür.

Bir müddet sonra, burnumuza yanık et kokuları gelmeye başladı. Dikkatlice nehir kıyısına doğru bakınca, cesetlerin odun yığınları üzerlerinde yakılmaya başladığını gördük. Daha önce yakılan ve tam yanmadığı için kalan kemik gibi ceset parçalarının da orada bulunan köpekler tarafından yenmekte olduğunu da görmüştük.

Bu rezillikleri görmek isterseniz ve de en önemlisi mideniz bu durumları kaldırabilirse, bu seyahati size tavsiye edebilirim (!).

Ganj nehri kıyında cesetlerin yakılması için hazırlanan ve satılan odunlar



Nehir kenarında ölü yakma krematoryumları



Nehir kenarında çamaşır yıkayan insanlar



Nehirde şafak vakti yıkanan insanlar



Nehirde şafak vakti dua eden insanlar

